

Γεώργιος Δονάτος

Μνήμη Μαρίας Γουδί

Η Καθηγήτρια Μαρίνα Γουδί, που δίδαξε περίπου τριάντα χρόνια τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παραμένει στις καρδιές τους ως η λιτή, σεμνή επιστήμων και άνθρωπος του μέτρου, αλλά και ως η ευπρεπής, ευγενής και ακούραστη διδάσκουσα, που προσπάθησε να τους μυήσει στην οικονομική επιστήμη και που ενέπνευσε σεβασμό για τη συνολική της προσφορά και τον αμέριτο χαρακτήρα της.

Η Μαρίνα Γουδί γεννήθηκε στην Αθήνα το 1914. Η οικογένειά της προέρχεται από τις Σπέτσες, όπου είχε ναυτιλιακή επιχείρηση και διέθετε ατμόπλοια, από τα πρώτα στη χώρα μας. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της, εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το 1939 πτυχίο στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες και το 1940 πτυχίο στην Νομική Επιστήμη. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε από θέση ευθύνης στο γραφείο του Καθηγητή Κυριάκου Βαρβαρέσου, όταν αυτός ανέλαβε την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης Βούλγαρη (1945).

Το 1947 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ισορροπία εις την Στατική Οικονομία κατά τον J. Hicks», την οποία εκπόνησε με επιβλέποντα Καθηγητή τον Ξενοφώντα Ζολώτα. Ακολούθως, κατά το χρονικό διάστημα 1948-1949, παρακολούθησε, ως υπότροφος του Ιδρύματος Rockefeller, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Harvard των ΗΠΑ, από όπου έλαβε πτυχίο Master. Το 1953 ολοκλήρωσε επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία για υφηγεσία και μετά θετική κρίση έγινε Υφηγήτρια της Νομικής Σχολής. Η μονογραφία για υφηγεσία, της οποίας επιβλέπων Καθηγητής ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας, έχει ως τίτλο: «Η Αναπροσαρμογή της Τιμής του Συναλλάγματος».

Από το 1955, οπότε ο Ξενοφών Ζολώτας ανέλαβε τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, η Μαρίνα Γουδί εργάστηκε ως σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το 1968 εξελέγη έκτακτη Καθηγήτρια, με εντολή διδασκαλίας του μαθήματος της Πολιτικής Οικονομίας, και το 1978 τακτική Καθηγήτρια. Σχετικά με το δημοσιευμένο έργο της, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τα αξιόλογα άρθρα που δημοσίευσε στην «Επιθεώρηση Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών», περιοδικό του οποίου είχε την ευθύνη έκδοσης από το 1946 έως το 1967, ήταν η συγγραφέας των εξής σημαντικών μονογραφιών:

(α) «Παρατηρήσεις επί του Προβλήματος των Εξαγωγών μετά την Αναπροσαρμογή», Αθήνα 1950.

(β) «Η Αναπροσαρμογή της Τιμής του Συναλλάγματος», Αθήνα 1953.

(γ) «Περί Χρήματος», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 1967.

Η κύρια όμως συμβολή της Μαρίνας Γουδή είναι στο εκπαιδευτικό έργο της Νομικής Σχολής. Από το 1954, που πήρε εντολή αυτόνομης διδασκαλίας ως Υφηγέτρια, μέχρι το 1981, που αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο, λόγω ορίου ηλικίας, δίδαξε 22 ετήσια μαθήματα, που καλύπτουν ευρύτατο μέρος των γνωστικών αντικειμένων της Οικονομικής Επιστήμης.

Όσοι γνωρίσαμε την Μαρίνα Γουδή, την θυμόμαστε πάντα ήρεμη, προσιτή, επιεική προς τους φοιτητές, αφοσιωμένη στο πανεπιστημιακό έργο της χωρίς να ενοχλεί κανένα, χωρίς να εκφράζεται αρνητικά για κανένα, δείχνοντας μόνο το ενδιαφέρον της και την εκτίμησή της για τους συναδέλφους της και συνεργάτες της και ιδιαίτερα δείχνοντας έγνοια για την πρόοδο των φοιτητών της.

Μετά από μακρόχρονη δημιουργική δράση, η Μαρίνα Γουδή απεβίωσε το 1986, πέντε χρόνια την αφυπηρέτησή της από το Πανεπιστήμιο. Όμως, η παρουσία της παρμένει πάντα ζωντανή στη μνήμη μας και στα αμφιθέατρα, όπου αγωνίσθηκε για να εμφυτευθεί και καλλιεργηθεί η οικονομική σκέψη στους νέους επιστήμονες και να διατηρηθούν και προβληθούν οι αξίες στις οποίες βαθύτητα πίστευε. Κι αυτό επειδή η μετριοφροσύνη, η ανιδιοτελής προσήλωση στο καθήκον, η αγάπη της προς τους νέους και τα άλλα ψυχικά της χαρίσματα, που την διέκριναν και χαρακτήριζαν την προσωπικότητά της, οδηγούν στην μεγαλοσύνη και στην διαρκή αναγνώριση.